



LEEF JE UIT MET TREQ

BIJ JONGERENVAKANTIES DENK JE AL SNEL AAN SALOU, ZUIPEN, FEESTEN EN DE WELBEKENDE COMBINATIE ZON, ZEE EN ZAND. NIKS MIS MEE. MAAR VOOR DE JONGEREN DIE MEER UIT HUN VAKANTIE WILLEN HALEN IS TREQ EEN GESCHIKT ALTERNATIEF. TREQ? JA...JE HOORT HET GOED.



■ Jitske Jepma

Dit is een organisatie die actieve wandel-, kano- en cultuurvakanties voor jongeren van 15 tot 25 jaar organiseert. Jonas maakte enkele jaren geleden kennis met deze bijzondere organisatie, toen hij mee op reis ging naar Frankrijk. Dit beviel zo goed dat hij besloot ook vrijwillig als reisleader te gaan werken voor Treq. "Want ik voelde me meteen thuis", zegt Jonas.

Het meest bijzondere aan de vakanties vindt hij de mensen die je tegenkomt. "Je komt mensen met dezelfde interesses tegen. Zij worden al snel je vrienden." Speciaal aan de vakanties is ook dat de deelnemers zelf mogen beslissen over het dagprogramma.

NIET VOOR WATJES

De vakanties van Treq zijn trouwens niet voor watjes. Tijdens een wandelvakantie bijvoorbeeld kun

je op een pittig tochtje door de bergen rekenen. Ben je nog onervaren? Geen probleem, er zijn ook minder zware wandelvakanties. De natuur is erg belangrijk voor Treq, de organisatie probeert milieuvriendelijke reizen aan te bieden.

Het risico hiervan is dat de welbekende geitenwollensokkentypes hier misschien op af komen. Niet dat daar iets mis mee is want zij kunnen natuurlijk ook gezellig zijn.

Jonas reageert hier nuchter op. "Ja, die zitten hier ook tussen. Maar allerlei soorten mensen gaan mee." Jonas blijft superenthousiast over de Treq-mensen. "Het is eigenlijk altijd gezellig!"



Voor meer informatie: www.treq.nl